

**ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ Ο
ΠΑΤΕΡΑΣ!**



**ΑΣ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ
ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ Η΄ΣΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ Η΄
ΣΤΟΝ ΠΡΟΠΑΠΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΤΟΥΣ
ΑΓΑΠΑΜΕ!**

Θα χρειαστούμε:

- Μαύρο χαρτόνι
- Άσπρο χαρτόνι
- Παστέλ
- Ψαλίδι
- Γόμα



- Παίρνουμε ένα μολύβι και σχηματίζουμε στο μαύρο χαρτόνι ένα αυγοειδές σχήμα (οβάλ).



- Με την επίβλεψη ενός μεγάλου κόβουμε με το ψαλίδι το σχήμα που φτιάξαμε.



- Με το λευκό παστέλ σχεδιάζουμε αστέρια για να το στολίσουμε ή μπορούμε να κολλήσουμε αστέρια αυτοκόλλητα.



Ώρα να φτιάξουμε έναν πύραυλο που πετάει ψηλά!

Σχεδιάζουμε στο άσπρο χαρτόνι:

- το σχήμα της κορυφής του πύραυλου, που αποτελείται από ένα ορθογώνιο σχήμα κι ένα τρίγωνο σχήμα.
- ένα ορθογώνιο σχήμα (μπορούμε να τοποθετήσουμε στο χαρτί ένα αντικείμενο του οποίου η βάση έχει ορθογώνιο σχήμα και να αποτυπώσουμε το περίγραμμά)
- το σχήμα της φωτιάς που βγάζει ο πύραυλος και
- τρεις κύκλους που θα κολλήσουμε στον πύραυλο.

Στη συνέχεια, παίρνουμε τα παστέλ και χρωματίζουμε τα σχήματά μας με τα χρώματα που μας αρέσουν!

Με την επίβλεψη ενός μεγάλου, κόβουμε τα σχήματα που φτιάξαμε.



Παίρνουμε τη γόμα κι
ενώνουμε τα κομμάτια που
φτιάξαμε, με τέτοιο τρόπο
ώστε να δημιουργείται ένας
πύραυλος!

Έτοιμος για απογείωση!



Στη συνέχεια, κολλάμε
τον πύραυλο στο μαύρο
χαρτόνι με τα αστέρια!



ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΥΧΕΣ!

«.....,
σ' αγαπώ από τη γη
ως τον ουρανό!»



Γράφουμε τις ευχές που επιθυμούμε για να εκφράσουμε την αγάπη μας στην πίσω πλευρά του μαύρου χαρτονιού!

Τα παιδιά ανάλογα με τις δυνατότητές τους μπορούν να γράψουν ή να αντιγράψουν τις ευχές ή μπορούμε να τις γράψουμε στον υπολογιστή και να τις τυπώσουμε!

Έτοιμη η κάρτα μας!!!



Μπορούμε να συμπληρώσουμε τα λόγια ανάλογα... μπαμπά μου, παππού μου...